

# Inhoudelijke Jaarverslag 2019

## Theeavonden

Een variatie op de bekende "High Tea". De deelnemers die begeleid wonen komen dan 's avonds bijeen om informatie uit te delen met betrekking tot actualiteit, zelfontwikkeling en cohesie. Daarnaast worden er hapjes en thee geserveerd samen met andere lekkernijen.

## Voorlichtingsavonden

Hier draait het om avonden waarbij een deskundige vanuit een bepaalde beroepsveld wordt uitgenodigd om voorlichting te geven aan HBO- en WO-studenten. Het doel is om studenten te informeren over kansen binnen een bepaalde markt.

## Ontspanningsactiviteiten

Om ervoor te zorgen dat de deelnemers zich optimaal kunnen ontwikkelen, organiseert secu ontspanningsactiviteiten. Dit bestaat uit zaalvoetbal, basketbal, tafeltennistoernooien, bowlingavonden, theater- en bioscoopbezoeken.

## Braderie

Om de contact met de relaties te bevorderen, organiseert secu om de kwartaal een braderie waarbij er lekkernijen worden gemaakt, activiteiten voor kinderen worden uitgevoerd en workshops worden georganiseerd.

## Evenementen

Van Koningsdag tot Vader- en Moederdag of Burendag, Stichting Secu staat graag stil bij nationale- en internationale feestdagen. voor meer verbinding en samenhang in de wijk en de stad.

## Ontbijt

Vrijwel maandelijks zijn er ontbijten buurtbewoners en andere betrokkenen bij de stichting connecties kunnen maken met andere

## Rondetafelgesprekken

Wekelijks organiseerden wij verschillende rondetafelgesprekken over u maatschappelijke thema's of de actualiteiten.

## Diner voor vluchtelingen

Stichting Secu heeft een diner georganiseerd voor vluchtelingen en vrijwilligers van de stichting. Het doel was om kennis te maken met vluchtelingen en kregen ze de mogelijkheid om zijn / haar persoonlijke verhaal met de groep te delen. De stichting is van plan om meer ontmoetingen te organiseren voor vluchtelingen in het komende jaren.

## Iftar maaltijden

Onze iftar maaltijden vonden dit jaar weer plaats. Voor buurtbewoners, vrijwilligers en andere genodigden waren er iftar-maaltijden georganiseerd, een leuke gelegenheid om gezellig bij elkaar te komen, bij te kletsen en heerlijk te eten. Tijdens het eten zijn er interculturele contacten ontstaan en zijn de deelnemers meer te weten gekomen over elkaars cultuur.

## **Project Kledinginzameling**

Verzamel uw oude kleding in voor het goede doel ! Dit was de motto van de inzamelactie voor vluchtelingen. Gedurende het jaar is de mogelijkheid geboden voor kledinginzameling. De ingezamelde kleding is aan behoeftige personen uitgedeeld.